



Boudina Bloemhoff-Gillissen
1931 - 2026

“Ik heb een mooi leven gehad”

Heel verdrietig nemen we afscheid van onze allerliefste mama, oma en zus

Boudina Bloemhoff–Gillissen

Weduwe van Willem Bloemhoff

* Vlissingen, 5 april 1931

† Zoeterwoude-Dorp, 24 januari 2026

Anneke

Stephan

Matthijs

Robert en Eline

Nina

Hanna

Marjolein en Ronnie

Gerard en Corrie

Wij nodigen jullie uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Boudien op vrijdag 30 januari om 11.00 uur in de Brugkerk, Dorpsstraat 53 Koudekerk aan den Rijn.

Nadat we afscheid hebben genomen van Boudien, vinden we het fijn om jullie te ontmoeten in de Koorzaal van de Brugkerk en met elkaar herinneringen te delen, met een hapje en een drankje.

We vragen jullie om één onverpakte veldboeket-bloem mee te brengen.

De uitvaart is te volgen via een livestream krameruitvaartzorg.nl/boudienbloemhoff

Correspondentieadres: Leuvensbroek 1535, 6546 XT Nijmegen

Wij bedanken de medewerkers van Wijde zorg, thuiszorg en Emmaus, voor de betrokkenheid en goede zorgen voor onze moeder.